

Mens jorden brænder -

Tekst: Knud Erik Lægsgaard
Musik: Mikael Ustrup 1997

Må gerne kopieres

Mens jor - denbræn - der, ven - terGud på ti - me og på dag, han ven - ter,som om sult og nød og krig er vo - res sag. Hvor-



for blev ik - ke sten til brød og ør - ke-nen til a - ger, hvor - for blev A - dams skyld vordød, når li - vetGud be - ha - ger?



2. Da Jesus steg af Jordans flod
med Åndens ridderslag,
begyndte han den djævledyst,
der varer til den dag,
hvor Gud vil løse livet ud
af Satans spil og rænker,
når vi må leve helt af Gud,
og hvad hans ord os skænker.

3. I ansigts sved og tak til Gud
er brød på vores bord, -
men i hvert liv er strenge stemt,
der svinger på Guds ord
i sorgstemt mol og lystent dur
og gudstemte og rene, -
kun den er død og uden klang,
hvis liv er brød alene.

4. Guds Søn blev vist fra verdens tag
af fristeren en vej, -
det kræver mer' end mandevind
at sige magten: nej,
men Djævelen fik set hans hæl
og høre Ånden bruse,
Han råbte: Løgnens fader - knæl,
jeg skal dit hoved knuse!

5. Vi har en tid, vi har et sted
imellem liv og død,
hvor vi kan gå med glædesbud
og dele vores brød, -
hvor vi med nænsom ærefrygt
må ane livets under,
og lade Gud om magt, mens vi
på kærligheden grunder. -

6. Mens jorden brænder, venter Gud
på time og på dag, -
vi lever under dom og bud
med Paradiset bag,
men Jesus gik i Adams sted
for skyld og død at knuse,
og lod i overflod tilmed
os helligåndsberuse.

7. Så lad os gå med glædesbud
i tillid til det håb,
at vi er helt forligt med Gud
i kærlighedens dåb, -
vi blev købt fri af Satans test,
da Jesus stod sin prøve,
så vores bud til kongens fest
kan ingen os berøve. -