



# Forårskoncert

Søndag d. 11. juni 2017 kl. 16:00

**Medvirkende:**

*Klosterkoret*

*Lone Haslund, sopran*

*Mikael Ustrup orgler/direktion*

**Erik Haumann:** Hvidt præludium over Mariager kirkes messehagel

**Michael Prætorius/Grundtvig/Ustrup:** "I døden Jesus blunded"

**Erik Haumann:** Grønt præludium over Mariager kirkes messehagel

**Geneve 1551/Chr. M. Kragballe/Ustrup:** "Gak ud min sjæl, betragt med flid"

**Fællessalme:** Det dufter lysegrønt af græs (se bagsiden)

**François Couperin:** Gloria

**Lægsgaard/Ustrup:** "Skynd dig, der er endnu tid"

**Jacques Boyvin:** Plein Jeu

**Fønss-Jørgensen/Grundtvig/Ustrup:** "Syndernes forladelse"

**Jacques Boyvin:** Grand Jeu

**Niels W. Gade:** Kirkearie

**Fællessalme:** Lover den Herre (se bagsiden)

**Niels W. Gade:** Festligt præludium ober choralen Lover den Herre

**Johannes Ewald/Niels W. Gade:** Udrust dig, helt fra Golgata

**Grundtvig/Niels W. Gade:** Som markens blomst henvisner fage

**Ingemann/Gade:** På Sjølund fagre sletter

**Johannes V. Jensen/Oluf Ring:** Hvor smiler fager den danske kyst

**Chr. Richardt/Carl Mortensen:** Lær mig nattes stjerne

**Thøger Larsen/Oluf Ring:** Danmark nu blunder den lyse nat

## Programnoter.

Første afdeling ved denne koncert er de fire præludier og introitus, som koret i maj måned sang i forbindelse optagelsen af fire gudstjenester til DR-kirken. De to første udsendelser har været sendt, men kan stadig kortvarigt ses på dr.dk - de to sidste højmesser sendes på DR-K i august måned; 10. og 11. søndag efter trinitatis!

Niels W. Gade er årets fødselar! Anden afdeling begynder med Gades kirkearie, der har den lidt dystre tekst: "*Her fra støvet råber jeg, Herre til dig, hør min bøn*", men musikken er desto mere lys og ubekymret romantisk.

Gade skrev også et "Festligt præludium over Lover den Herre", som orglet spiller efter, at vi i fællesskab har sunget salmen. (*Værket spilles igen på fredag samme sted - samme organist, men i en anden anledning og med et noget mindre publikum*).

Gade har ikke skrevet mange salmer, og de salmetekster han valgte at skrive melodier til, hører ikke til blandt de oftest benyttede, men melodierne er fremragende. Gade-afdelingen slutter med to salmemelodier og hans kendte sang om kong Valdemar, der "*glemte at bede og høre messesang*" i sit natlige ridt mellem Vordingborg og Gurre.

Koncerten afsluttes med tre sange fra den rige danske sangskat:

*"Pigernes latter og lyse hår, leg, som får aldrig ende, øjnene blå som vand i vår, mildt om et evigt Danmark spår, sol over grønne sletter, lykke og lyse nætter.*

---

Sommer-orgel-koncerter hver 14. dag fra tirsdag d. 13. juni og frem til tirsdag d. 22. august.

**Se mere på [musik.mariagerkirke.dk](http://musik.mariagerkirke.dk)**

**1. Det dufter lysegrønt af græs**

i grøft og mark og enge.  
Og vinden kysser klit og næs  
og reder urtesenge.  
Guds sol går ind  
i krop og sind,  
forkynder, at nu kommer  
en varm og lys skærsommer.

2. Hør fugletungers tusindfryd  
fra morgen og til aften!  
De kappes om at give lyd,  
der priser skaberkraften.  
Hvert kim og kryb  
i jordens dyb  
en livsfryd i sig mærker  
så høj som himlens lærker.

3. Se, blomsterflorets farvepragt  
gør alle ord forlegne.  
Kong Salomon i kroningsdragt  
misundeligt må blegne!  
Alt smukt, vi ved,  
al kærlighed,  
den mindste fugl og lilje  
er, Gud, din skabervilje.

4. Ja, du gør alting nyt på jord,  
en sommer rig på nåde.  
Men klarest lyser dog dit Ord  
af kærlighedens gåde.  
Alt kød må dø,  
hver blomst blir hø.  
Når vissentørt står floret,  
da blomstrer evigt Ordet.

5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,  
der skaber liv af døde,  
så ny blir himmel, ny blir jord,  
en verden grøn af grøde.  
Kom, Jesus, snart,  
og gør det klart:  
den morgenstund, du kommer,  
da gryr en evig sommer.

**1. Lov den Herre, den mægtige konge med ære!**

Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!  
Mød ham med sang,  
psalter og harpe, giv klang!  
Åndelig leg vil jeg lære.

2. Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer,  
ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,  
lader dig få  
mer, end du selv kan forstå,  
bedre, end hjertet begærer.

3. Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager,  
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager!  
Tænk, af hvad nød  
denne din Herre så sød  
dig ved sin almagt uddrager!

4. Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,  
ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke!  
Tænk dog derpå,  
at han sin ære kan få,  
ak, i din sjæl det indtrykke!

5. Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,  
hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!  
Han er dig god,  
ak, gør ham aldrig imod!  
Amen, han selv dig det lære!